

We bespraken iets ontzettende belangrijks vandaag
Namelijk de raad van de toekomst, of de toekomst van de raad.
De revolte begint dus in Almere. Ik ben benieuwd hoe het gaat.
Waarschijnlijk een beetje traag als het gemiddelde tempo van het gemeentelijke apparaat.

Maar soms levert het rijk of de provincie de gemeente een streek
de wereld op je schouders als Atlas, afwachtend of je breekt.
Is het daarom zo noodzakelijk dat je je wreekt?
Hoe heerlijk dat elke spreker zich vandaag zo uit spreekt!

Bijvoorbeeld Renée, die het had over het onbehagen.
Burgers met honderd vragen. Gemeente met honderden taken.
De sfeer is opgelaten. Iedereen zit de ander op te jagen.
Ja, revolte stakeholders we zijn beland in bijzondere dagen.
Als het op de problemen op de steden aankomt,
Dan is de gemeente steeds weer de gebeten hond.
Komt een regeerakkoord opeens met een vreemde vondst.
Moeten zij uitvoeren maar komen zij ook in de regels om.
Hoe kan lokale democratie goed functioneren?
Als er teveel targets zijn om goed te presteren.
Logisch dat het men brengt tot aan frustreren. Maar zijn we wijs genoeg nu om het tij te kunnen keren?
Hoe zeg je nee en hou je iedereen alsnog te vriend.
Hoe ben je in je contact amicaal en intiem als een verliefde interim.
En kun je toch op komen voor de rol die je verdient.
Kun je de gewenste toekomst creëren die je zo helder kunt zien?

Ben je begonnen met de revolte? Het herclaimen van de regie?
Het resetten van je kompas? Herpakken van je positie?
Waar heeft de raad invloed op?
Douwe Jan wil slachtoffers, niet dat het bloeden stopt.
Figuurlijk, natuurlijk voor een nieuwe koers moeten we bijsturen.
We gaan stoppen met verkassen van de kastjes naar de muren.

Teveel probleemanalyses en de computer loopt vast.
Denk in mogelijkheden, de oplossing komen straks.
Wees niet bang voor wrijving en botsing.
Want wat daarop volgt : consensus & verlossing.

Een tweedelig gezicht maakt kans op dubbel gezichtsverlies.
Meer dan 70% uitvoering, bij de gemeentelijke politie uitvoeringsdienst.
Gedane zaken zijn moeilijk te wissen.
Helemaal als het begrotingsbeleid je doet denken aan kannibalisme.
Ach arme gemeente, in je hoofd ben je zo groot.
Ondertussen eet iedereen een beetje het kaas van je brood.
Is daarom je keel zo droog en je hoofd zo rood?
Geen zorgen, er is ruimte voor verbetering en een hoop hoop.
We snakken naar de realistische droom van één optimistische persoon.
Of het nou gaat om de jeugd, zorg of de plek waar je woont.
Natuurlijk zijn er complicaties maar het is niet problematisch.
Vergelijk Nederland met de EU en dan is het verre van tragisch.

Vertel maar, waar komen we vandaan?
Vertel me waar we nu staan én waar we dan naartoe gaan.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je graag staart uit dat grote raam.
Maar jullie zijn de sleutel voor de kwaliteit van het lokale bestaan.
Die directe communicatie tegenwoordig is wel even schrikken.
Ik ben benieuwd wat konijntje 02 te melden heeft op Twitter.

In contact staan met de burger een broodnodige investering.
In deze tijden van politisering & polarisering.
Het is goed om te toetsen op basis van criteria.
Maar schiet er niet in door, bureaucratische hystera.
Doe je genoeg smeebedes bij je eigen burgemeester?
Want als het bijna te veel wordt, dan moet die dat toch laten weten?
Natuurlijk is het comfortabel in die ivoren toren.
Maar bij ruis gaan er gewoon kansen verloren.
Met top down gaan we meestal gewoon kopje onder.
Soms is het te rommelig en zie je die kansen als hobbeltjes.
Drempels, heuvels of bergen waar je vanaf kan donderen.
Kijk nog eens naar die top, je kan er best komen.
Zolang je maar beseft: je moet lef tonen.

Durf te kiezen tussen revoluties en moties.
Controversiële keuzes zorgen altijd voor commotie.
Rustig, de revolte gaat niet gepaard met gebalde vuist en fakkels.
Maar een indexering met louter appels.
Daar is het bewijs: Deze gemeentebtenaar weet waar die het over heeft.
Het ijzer is heet, zorg dat er nu wordt gesmeed. Hou het overzicht en bewaar de rust als bij yoga.
Makkelijk gezegd maar de energie is besmettelijk als corona.
Voor mij als leek die meekeek bevatte de dag soms moeilijke taal.
Proef eens lokaal de reacties in het proeflokaal.
Wat je proeft lokaal komt dichterbij dan het gepraat in de tweede kamer. Maar de strijd is nog niet gestreden zoals bij veteranen.
Natuurlijk ben je elke dag nog op zoek
Volg de gevolgen van wat je doet en volg het tot op de stoep.
Focus op het beleid. Op de ondersteuning zodat het ergens op lijkt.
Op de representatie en hoe het landt in de maatschappij. Niet focussen op hocus pocus dan heb je écht wat bereikt.
Ach in Den Haag zijn ze toch al zo snel het overzicht kwijt. Onderneem actie, toon eens bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Wees gerust: Er volgens meer sessies, we beseffen dat jullie opdracht een zware taak is. En niemand weet wat te doen als zelfs de raad ten einde raad is.

Geschreven door Atta de Tolk

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/atta-de-tolk-a196a9a3/?originalSubdomain=nl>

Twitter: <https://twitter.com/attadetolk>

Instagram: <https://www.instagram.com/attadetolk/?hl=nl>